

De goedheid en ene vreedzame inborst maken de mens aangenaam en doen hem vele vrienden vinden.

H. Bonaventura

†

In uwe H.H. Missen en godvruchtige gebeden

GEDENK DE ZIEL

van de Heer

SEVERIN ROELS

geboren te Deftinge, den 24 Januari 1876 en aldaar zachtjes in de Heer ontslapen den 6 December 1949, gesterkt door de Genademiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

Een haastige dood leert de mensen kennen wat ze op aarde zijn.

De wijsheid is bij bejaarde mensen te vinden; de voorzichtigheid is de vrucht van een lang leven.

Job.

Waarlijk een schoon leven eindigde. Ja, op het leven van de eerbiedwaardige afgestorvene, die door zijn naastbestaanden en talrijke vrienden zal betreurd worden is de stempel der zedelijke schoonheid gedrukt, Schoon is zijn leven, omdat het een leven was van arbeid, van rechtschapenheid en van plicht. Schoon is zijn leven, omdat, alhoewel het eenvoudig en nederig was, het een leven was van een levendig geloof, van diepe godsvrucht, van onwankelbare goedheid. Schoon is zijn leven, omdat het een leven was van wijs beleid, doorzicht en trouwe toewijding.

Pas geslagen door de verraderlijke ziekte, schonk hij zich aan de Heer, en met volle onderwerping aan Gods wil en stichtende gevoelens van godsvrucht is hij kalm en rustig van ons gescheiden

Troost U, beminde Broeders en Zuster, ik heb

het beste deel gekozen dat me niet zal ontnomen worden. Hebt allen dank, gij ook mijn trouwe nicht om uw welgemeende en hartelijke genegenheid.

En gij vrienden en bloedverwanten en allen die mij gekend hebben, bidt voor mij.

Mijn Jezus barmhartigheid. (300 d. afl.)



De Families Roels;

Surdiacourt;

Faingnaert;

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming hun betoond bij het overlijden van hun dierbare afgestorvene

DANKEN U.

Drukk Pteraert, Geeraardsbergen