

De moeders gaan, maar sterven niet. Zolang men moeders kinderen ziet, zolang zal moeder leven.

† Bidt voor de ziel van MEVROUW †

Simonne ROELS

echtgenote van de Heer

Valère HAEGEMAN

Geboren te St.-Maria-Oudenhove op 22 juli 1922 en tragisch overleden te Oizy op 14 aug. 1967, gezalfd met H. Oliesel „in extremis”. Lid van de Bond van het H. Hart, K.A.V. en van andere godvruchtige genootschappen.

Het was zwaar voor ons allen, toen we vernamen dat deze jonge vrouw zo onverwachts uit ons midden is weggerukt. Wij voelen het aan als een verlies voor onze parochie omdat zij een vrome en voorbeeldige huismoeder was. Voor haar gezin was zij een echte moeder bezorgd en bekommerd om het welzijn van haar kinderen. In al haar eenvoud begreep ze dat moederschap slechts groeien kan uit het volledig offer van zichzelf. Steeds was ze de steun voor haar echtgenoot ook in de moeilijke omstandigheden die zijn werk meebracht.

Diep christelijk als zij was, heeft ze getracht in deze moderne tijd haar huisgezin te leiden naar de wil van de Heer. Haar geloof en haar gebed waren de veilige rots en de stille kracht van haar christelijk leven. Wij moeten zeggen: „een edelmoedig en toegewijd mens is van ons heengegaan.”

Deze ogenblikken doen ons soms in opstand komen, maar toch als gelovige mensen willen

wij dit afsterven aanvaarden in groot geloof aan een blij weerzien bij God die een wijze en milde Vader is.

Beste Valère en al mijn kinderen, weest moedig in deze dagen van beproeving en zorgt voor elkaar. Laat dat stuk Liefde, dat gij verloren zijt bij deze scheiding in U groeien, opdat gij allen als mens moogt blijven staan tussen de anderen. Werkt verder zoals gij bezig waart tot welzijn en geluk van alle mensen die U omringen. Ge moogt op mij rekenen; ik bid voor U allen van bij de Vader.

„Beste moeder, vandaag zijt gij ons groot verdriet, maar toch vinden Wij een troost in het bewustzijn dat gij met ons zijt en dat wij u terugvinden in de Liefde van de Heer. Uw beeld zullen we nooit vergeten en het zal ons een sterkte zijn voor ons werk en ons nog zo jonge leven. Uw liefde voor ons heeft ons de weg getoond naar het volle leven en die weg zullen we trachten te volgen tot het einde toe. Dank voor al wat ge voor ons deedt, het is voor ons de inzet om ook alles te geven.”

Goede vader, heb dank om uw zorgen. Ik weet dat uw geloof in de Heer U boven deze beproeving zal heen helpen. Blijf echter voor mij zorgen door uw gebed.

Dierbare familie, vrienden en kennissen, dank voor uw liefde en genegenheid. Gedenkt mij in uw mis en gebeden. Ik zeg u geen troosteloos vaarwel, maar tot een blij weerzien in de Hemel.

De familie dankt om uw deelneming en gebed.