

« Wees gerust, want God blijft voor u zorgen ».
(Uit ps. 114).

VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

Walter ROELS

echtgenoot van Mevrouw
Clara VAN AUDENHOVE

geboren te Sint-Maria-Lierde op 16 april 1911
en godvruchtig overleden in het A.Z. Sint-Elisabeth te Zottegem op 8 maart 1990, nadat hij de Pauselijke Zegen en de Ziekenzalving ontvanging had.

Walter is tijdens zijn leven geworden een goede echtgenoot, een zorgzame en bezorgde vader, een lieve grootvader voor wie elk van zijn kleinkinderen het schoonste geschenk betekende. Gesproten uit een schoon landbouwersgezin kende en waardeerde hij de waarde van een familiale opvoeding die hij samen met zijn echtgenote aan zijn kinderen gaf. Belangstelling voor bloemen, planten en veldgewassen is hem steeds bijgebleven, maar bovenal ging zijn liefde en genegenheid uit naar vrouw en kinderen. Voor zijn talrijk gezin heeft hij gewerkt en geijverd om al zijn kinderen een behoorlijke toekomst te verzekeren. Samen met zijn echtgenote heeft hij verdriet gekend om de dood van vier kleine kinderen. Zijn levensweg is niet met rozen bezaaid geweest: zijn laatste levensjaren waren vervuld van beproeving van de ziekte die hem zijn levensdagen bijzonder zwaar kon maken.

« Lieve vader, samen met ons moeder, zijn wij u dankbaar om alles wat gij ons gegeven hebt. Van u leerden wij goedheid en bezorgd-

heid voor elkaar. Gij deed ons aanvoelen wat een huiselijke sfeer betekent voor een gezin, gij leerde ons de waarde kennen van familiebanden. Hoe gelukkig en vreugdevol waart gij als wij allen samen bij u thuis kwamen met onze kinderen. Hoe sterkend en troostend voor u was ons bezoek in het ziekenhuis. Ook dan nog gingen uw gedachten naar ons allen, naar uw kleinkinderen. Lieve vader, dankbaar maar met groot verdriet schenken we u terug aan God, uw en onze Schepper ».

Dierbare echtgenote, dank u om uw steun, begrip en goedheid tijdens de goede en kwade dagen die wij samen doorbrachten. Dank u omdat gij een goede moeder waart voor onze kinderen, dank u om uw grote zorg tijdens mijn laatste levensjaren.

« Lieve opa, wij, uw kleinkinderen, zullen u missen. Steeds waren wij bij u toch zo welkom. Hoe leefde gij mee met ons, en hoe meer wij vertelden, hoe gelukkiger gij waart. Samen met onze ganse familie bidden wij nu voor u tot God: « God, met grote droefheid geven wij u deze echtgenoot, onze vader en grootvader aan U terug. Jarenlang waren wij zo met deze mens vertrouwd dat hij een stuk van ons eigen leven werd. Aanvaard hem nu, na volbrachte levenstaak en schenk hem bij U een leven zonder pijn, een leven zonder last, een leven van vrede en vreugde bij U in alle eeuwigheid ».

†

De families ROELS, VAN AUDENHOVE,
DE HENAU en OTTE

danken u voor uw christelijke deelneming.

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91
Begrafenisond. bvba Raoul - (055) 42 24 49