

*Na een zonnige zondag samen,
ben je maandag zachtjes ingeslapen
om heel stil op dinsdagmorgen heen te gaan.*



AANDENKEN AAN

MEVROUW

Marie-Madeleine ROEMAET

weduwe van de Heer

Georges DEBUYSSCHER

geboren te Ronse op 13 april 1909,
en er godvruchtig overleden op 30 november 1993,
gesterkt door de laatste H. Sakramenten.

Eenvoudig en diskreet, zoals zij geleefd heeft, is zij
van ons heengegaan.

Na een leven van zorgen en dienstvaardigheid
voor allen die haar lief waren, mocht zij toch nog
genieten van een zorgeloze herfst.

Zij genoot van elk bezoek en vroeg honderd maal
naar vroegere vrienden en kennissen.

Haar kleinkinderen en achterkleinkinderen waren
haar laatste grote levensvreugde.

Ma, bomma, wij zullen met genegenheid en dank
aan U terugdenken.

Lieve kinderen en kleinkinderen, ik dank jullie voor
uw bezorgdheid en dagelijkse bezoeken, vooral de
kleintjes die het zonnetje waren van mijn gelukkige
oude dag.

Dank aan allen die mij behulpzaam waren en die
door hun vriendelijkheid mijn leven aangenaam heb-
ben gemaakt.

Robert en Jeannine
VERSCHELDEN-DEBUYSSCHER,
kinderen en kleinkinderen,

De families ROEMAET-DEDONDER en
DEBUYSSCHER-HUYSMAN,

danken U van harte.