



BID VOOR DE ZIELERUST VAN

MEVROUW

Alida, Adolphine R O G G E

weduwe van de Heer

CYRILLE SPITAELS,

geboren te Astene op 2 januari 1882
en godvruchtig overleden in de kliniek
St.-Franciscus te Brakel-Opbrakel
op 7 maart 1978, voorzien van de
HH. Sakramenten der zieken.

Onze dierbare overledene is gezegend geweest met een groot aantal jaren, die enkel weggelegd zijn voor de heel sterken. Als oudste van onze parochie mocht men terecht al gaan denken en hopen over een viertal jaren een honderdjarige te mogen vieren, want ongetwijfeld : sterk en gezond, ja, dat was ze nog. Doch hoe broos is het leven en hoe vergankelijk. Vrij onverwacht heeft onze dierbare overledene nu dit schone lange leven verlaten en omgewisseld voor het eeuwige leven bij de Heer.

Bidden wij tot God, de Gever van alle goed, dat Hij barmhartig weze, haar vergiffenis schenke voor haar tekorten en haar lone voor het vele schone in haar leven.

Beminde kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en familie, ik dank u voor uw genegenheid en uw liefdevolle zorgen. Bidt tot God dat Hij mij opnemen in het hemels Vaderhuis. Ook u, beste vrienden en geburen dank ik om uw vriendschap. Denkt ook gij nu af en toe eens aan mij in een vroom gebed.

Heer, geef haar de eeuwige rust.

H. Jozef, patroon van de goede dood b.v.o.

Namis : zaterdag 29 april te 19 uur.

De families ROGGE, KINDTS, TIBERGIEN,
SPITAELS, HAILLEZ,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek