



Naar het Volle Leven van Geluk is gegaan

MIJNHEER

Désiré R O G G E

geboren te Brussel op 9 juli 1940, en bij ongeval
overleden te Oudenaarde in oktober 1966.

Lid van de Bond van het H. Hart.

Bestuurslid C.H.B. 'afd. Nederbrakel.

Het geluk van het aardse leven was pas beginnen te ontluiken voor deze jonge man. Hij had een gelukkige thuis gevonden met de warmte van huiselijke liefde.

Hij kon opgaan in zijn werk, waarin hij zijn jonge krachten kon ontplooiën en waarin hij de weg vond naar een leven van welstand. Met groot geloof dankte en diende hij God, Die alles in het leven kan goed maken. Stralend meldde het volle leven zich aan met de belofte van veel geluk. Zelfs vermoedde hij niet, dat God hem rijp had bevonden om nu reeds te gaan delen in het Volle Geluk, waarvoor hij was geschapen en bestemd. Een onschuldige ritje zou voor hem de weg zijn waar God hem wachtte met Zijn ongelooflijke Vriendschap. Terwijl wij in droefheid en angst waren om de onzekerheid van zijn wegblijven, was voor hem de vreugde werkelijkheid geworden van het Geluk, waarvan hij zo hartstochtelijk had gedroomd, en van waaruit hij met blijvende dankbaarheid zal gedenken, diegenen, die hem hier op aarde er een voor-smaak hadden bezorgd door hun genegenheid en vaderlijke goedheid.

