

Zoals het de Heer heeft behaagd, zo is het geschied, zijn Naam zij gezegend.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

JOZEF ROGGE

echtgenoot van Mevrouw

Sara Doclo

geboren te Nazareth de 9 maart 1895 en
godvruchtig overleden in de kliniek te
Opbrakel, de 31 mei 1963, voorzien van
de HH. Sacramenten.

Vanaf zijn kinderjaren opgegroeid in de vrees des Heren, heeft hij zijn leven doorgebracht als een ware christen mens. Hij was nederig, zachtmoedig en oprecht van hart; er was geen bedrog noch in zijn woorden, noch in zijn daden. Zijn stichtend werk- en waakzaam leven was voor iedereen een voorbeeld. Ook was hij door elkeen geacht en bemind.

Getrouwe echtgenoot en liefdevolle vader was hij een onwaardeerbare steun en troost voor vrouw en kinderen.

Zijn laatste jaren zijn smartvol geweest en zware pijnen heeft hij geleden, doch zonder klagen noch opstand, maar met geduld en onderwerping.

Beminde echtgenote, onze scheiding is pijnlijk, het is Gods Wil, duurzame kinderen en kleinkinderen eert uwe moeder en grootmoeder, allen dank ik voor uw liefde en zorgen.

Duurbare familie, vrienden en kennissen vaartwel tot weerzien in de hemel.

H. Hart van Jezus, ik stel al mijn betrouwen op U.
300 d. afl.

De familiën

ROGGE, KINDTS, THIBERGIEN,
DOCLO en SURDIACOURT

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming en danken U.

Dr. Vw Modde, Everbeek.