



BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

MAURICE - OSCAR ROGGE

weduwnaar van Mevrouw
MARIA - EMMA VERMEULEN

geboren te Astene op 24 augustus 1892 en god-
vruchtig overleden in de St.-Franciscuskliniek te
Brakel, op 23 mei 1978, voorzien van de H.H.
Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

De mens wikt, maar God beschikt. Laat ons
dit voor ogen houden bij het afsterven van een
van onze dierbaren.

Genietend van de rust in zijn oude dag, om-
ringd door de vriendschap van zijn medemensen
en van de zorgen van hen die hem oppastten,
heeft God deze man geroepen tot een vrede en
een rust, die eeuwig duren zal.

Bidden wij in vertrouwen, dat de barmhartige
God hem belone voor al het goede dat hij in
zijn leven heeft gedaan. Mogen de engelen hem
begeleiden naar het hemels Vaderland.

Bemide kinderen, vrienden en verwanten, ik
dank U voor uw genegenheid ; gedenkt mij in uw
gebeden, opdat wij later allen samen met elkaar
mogen verenigd zijn.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

De Heer en Mevrouw Antonio MELONI-ROGGE,
zijn kinderen,

De families ROGGE, VERMEULEN, KINDT,
TIBERGIEN en VANDER STICHELEN,

danken U van harte
voor de blijken van kristelijke deelneming.

Drukk. De Ruyver, Brakel - Tel. 42 34 70