

†

DANKBAAR AANDENKEN AAN  
DE HEER

**Polydoor, Emiel ROGGE**

**echtgenoot van Mevrouw  
Lucie SOETAERT,**

geboren te Parike op 17 april 1925  
en godvruchtig overleden in de kliniek St.-Franciscus te Brakel-Opbrakel op 24 december 1980,  
gesterkt door de HH. Sakramenten der stervenden en de Pauselijke Zegen.

Hij was lid van de St.-Jozefsgilde.

Kerstmis :

Eer aan God in den hoge, en vrede op aarde aan de mensen van goede wil.

En Pol was een mens van goede wil. Een voorbeeldige echtgenoot en een zorgzame vader.

Samen met zijn moedige echtgenote zette hij zich meer dan totaal in voor zijn groot gezin zolang het ook maar enigszins mogelijk was. Broos is echter de gezondheid en broos is het leven. Doch ook in zijn zware beproeving bleef hij groot, want hij wist zich gesterkt door zijn

gezin, gesterkt ook door zijn groot geloof.

Kerstmis : feest van vrede.

Op de vooravond van dit hemels feest is Pol van ons heengegaan om zijn groot kerstfeest te vieren in het hemels Vaderhuis. Bidden we daarom voor onze dierbare overledene om eeuwige rust en vrede.

Dierbare echtgenote, kinderen en familie, hoe zou ik U kunnen bedanken, welke woorden zijn groot en diep genoeg? Graag wou ik U toch nog vragen mij niet te vergeten in uw vrome gebeden en blijft verder nu een troost en sterkte voor moeder en grootmoeder.

Dank ook aan allen die zo vriendelijk en zo goed waren voor mij. Vergeet ook gij mij niet in uw gebeden.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

Namis : zondag 18 januari te 9 u.30.

de families ROGGE, SOETAERT,  
FAUCONNIER, FLAMAND,

danken U voor de blijken  
van kristelijke deelneming.

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek