

Kom, Heer Jezus, kom ! (Adventsliturgie).



Vrome gedachtenis aan

DE HEER

Crispin ROGEMAN

Echtgenoot van Mevrouw
Laura DEMEDTS.

Geboren te Ressegem op 4 juni 1927 en er godvruchtig overleden op 15 december 1983, gesterkt door de H.H. Sakramenten der Zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Confrerie van het H. Hart.

Naar menselijke begrippen werd Crispin veel te vroeg uit zijn gezin en uit onze gemeenschap weggenomen. We kenden hem als een in-goede man die steeds alles deed wat in zijn vermogen lag, om vrede en goedheid te brengen. Zijn eerste en grootste betrachtning was wel : samen met zijn vrouw hun gezin gelukkig te maken. Het verschaftte hem dan ook zoveel vreugde als hij zijn kinderen en kleinkinderen rond hem had. Die djepe kommer om het welzijn van anderen bleef niet beperkt tot zijn familie; waar hij kon hielp hij met raad en daad, zodat niemand tevergeefs op hem beroep heeft gedaan. Ook in zijn werkmidden was hij de plichtsetrouwe ambtenaar, graag gezien door zijn collega's en door de mensen die met hem in betrekking kwamen. Het deed hem pijn dat hij de laatste jaren om gezondheidsredenen wat minder en kalmer moest werken, maar hij bleef steeds

het beste van zichzelf inzetten. Aan dat alles kwam nu op enkele weken een einde.

Als diep gelovig, eenvoudig kristen had hij God en zijn medemensen lief, zodat we met de evangelist hem mogen roemen als de goede en trouwe dienstknecht, die nu mag binnentreden in de eeuwige vreugde van de Heer.

Dierbare echtgenote, kinderen en lieve kleinkinderen, mijn ganse leven en streven was gericht op uw welzijn. Mijn grote verlangen is geweest U allen gelukkig te weten. Om uw genegenheid, uw goede zorgen en kommer om mijn gezondheid dank ik uit ganser harte. Blijft één samen met Moeder en vergeet mij niet in uw gebeden.

Broer, schoonzusters, schoonbroers, familieleden en verwanten, in uw midden heb ik zoveel schone en hartverwarmende dagen meegeemaakt. Erkentelijk voor het vele goede, vraag ik nu nog slechts uw gebed voor mij !

Vrienden, collega's en bureu : samen mochten we zo dikwijls schone ogenblikken beleven, in blijdschap en vreugde. Daarvoor kan ik niet genoeg danken. Weest ook gij mijn ziel in uw gebeden indachtig.

Mijn Jezus, barmhartigheid !

De families

ROGEMAN, DEMEDTS,

VAN LIEDEKERKE en GYSELS

danken U voor de blijken van
deelneming in hun rouw.

Drukk. De Toren, Peperstr. Herzele - 053/622535
Begr. Van den Driessche, Aaigem.