

Ik heb mijn ziel geheven, met vrije vleugelslag, Tot U, mijn Licht, mijn Leven, mijn Eeuwige dag., (Pastoor Aug. Cuppens.)

† Gedenk in uw gebeden de ziel van Mevrouw †

RENILDE ROGGEMAN

Echtgenote van Mijnheer

FRANS DE WEIRD

geboren te St.Pauwels, 19 april 1898 en rustig in de Heer gestorven te Klein-Sinaal, 7 december 1960.

Gesterk door de Laatste H.H. Sacramenten en de Pauselijke zegen. Lid van de Broederschappen van het H. Sacrament en de H. Barbara.

Het is altijd veel te vroeg, als 'n voorbeeldige vrouw en 'n innig geliefde moeder sterft; want zij is het hart van het gezinsleven. En wanneer het hart stilvalt, is de bronader van het huiselijk, zonnig en gezellig leven verdwenen.

De Heer had in het hart van deze overledene de schatten gelegd van zijn Vaderlijke goedheid. - Zij was 'n kloeke en vrome vrouw, van diep-kristelijk geloof, van eenvoud, ernst, voorzichtigheid en werkzaamheid. - Haar leven was een lange Advent, een harde voorbereiding op hare sterfdag, op de komst van God, die 'n einde heeft gesteld aan hare bittere lijdensweg. - Met stille gelatenheid en zonder klacht, heeft zij al de lichamelijke en zedelijke beproevingen uit Gods hand aanvaard en tot het uiterste verdragen. - Waarlijk, die getuige zijn geweest van zoveel ellende en kwellingen kunnen zich best afvragen: «Hoe is 't mogelijk dat 'n mens zoveel lijden kan?» - En toch kan dat, toch is dat mogelijk voor iemand die geloof heeft,

die op Gods hulp vertrouwt en die bidt: «Vader, niet mijn, maar Uw wil geschiede!»

Dit is 't geheim van het Lijdensmysterie.

De overledene heeft werkelijk hare hemel verdiend. - Voor hare schone ziel is het Goddelijk Licht, dat wij met Kerstdag opnieuw verwachten, reeds gekomen. - Nu geniet zij haar welverdiende rust voor eeuwig in de hemel.

- Mijn goede Frans en mijn lieve jongen, Jan, gij beter dan wie ook weet, dat moeder vele zware dagen en nachten heeft doorgemaakt, maar onze wederzijdse liefde en toewijding, maakten ons sterk en inwendig gelukkig. - Door uw betraande ogen, aanschouwt uw echtgenote en moeder, die, geholpen door uw gebeden en deze van onze bloedverwanten en vrienden, - door de H. H. Missen en gebeden van de Priesters en Kloosterlingen in onze Familie, de hemel binnentreedt met de woorden: Neen, de dood kan onze liefde niet breken; zij onderbreekt ze slechts in schijn, want sterker dan de dood is onze liefde in Christus, onze Verlosser, die weldra in Uw hart zal herboren worden en uw droefheid in vreugde zal veranderen.

Dit weze uw sterkte. Ik dank u en al deze die mijn pijnen door woord en daad hebben verzacht. - Ik wens u allen: 'n Zalig Kerstfeest!

Maria Onbevlekt, bid voor ons, die onze toevlucht tot U nemen.

De Familiën De Weirdt, Roggeman danken