

Barmhartige Jesus. geef hem de eeuwige rust.



ZALIGE GEDACHTENIS

van Mijnheer

Henri-Hippolyte-Ghislenus ROGGHÉ

echtgenoot van

Mevrouw Malvina Huylebroeck

geboren te Aalst, de 21 Januari 1898, en aldaar schielijk overleden de 3 April 1950. - In extremis voorzien van de Rechten onzer Moeder de H. Kerk.

Heer, Gij hebt ons zó onverwacht ontnomen deze die ons zó duurzaam was. Het offer dat gij ons vraagt is bitter en hard. Alleen het geloof in U, en de Hoop op uw Oneindige Barmhartigheid, kan ons troosten in deze zware beproeving en ons doen zeggen : Heer dat Uw wil geschiedde.

Eerlijk en rechtschapen van aard, oprecht en minzaam van karakter, vijand van alle kwaad, gediensig voor iedereen, werd hij van ieder die hem kende geëerd en met warme genegenheid omringd.

Teerbemide echtgenote, mijn haastige dood verwijderd ons van elkander, maar niet voor eeuwig. Heb dank voor de trouwe genegenheid en goede zorgen die ge me immer hebt toegedragen.

Bemide kinderen en kleinkind, eert de gedachtenis van uw vader door steeds uwe moeder te sterken en haar met uwe warme genegenheid en liefde te omringen.

Bemide moeder, schoonmoeder, broeders, schoonbroeders, schoonzusters, bloedverwanten, familieleden en vrienden, bidt God voor mij. Tot weerziens in het eeuwig Vaderland.

Zoet Hart van Jesus, wees mijn heil. 300 d. afl.

Drukkerij Van den Broeck-De Bœy, Aalst



Mevrouw Henri ROGGHÉ geboren Malvina HUYLEBROECK ; *zijn echtgenote*
Mr. en Mevr. Etienne ROGGHÉ-DE WANDEL, en hun dochtertje Lea ; *zijn kinderen en kleinkind*
Mr. Florimond ROGGHÉ ;
Mr. en Mevr. Eduard VERHULST-SCHOON ;
Mevr. Wed. Joannes HUYLEBROECK-DE RIDDER ;
Mr. en Mevr. Leon ROGGHÉ-LENSSENS, kinderen en kleinkinderen ;
Mr. en Mevr. Victor ROGGHÉ-VAN DE SPIEGEL, kinderen en kleinkind ;
Mr. en Mevr. Philemon DE SMET-HUYLEBROECK, kinderen en kleinkinderen ;
Mr. Kammiel MOREELS, weduwnaar van wijlen Mevrouw Eugenie HUYLEBROECK, kinderen en kleinkind ;
Mr. en Mevr. Petrus VERTONGEN-HUYLEBROECK en dochter ;
De Familien ROGGHÉ, HUYLEBROECK, SCHOON, DE SCHRIJVER en DE RIDDER,

danken U voor de blijken van genegenheid en deelneming in rouw en gebed.