



VROOM AANDENKEN AAN

**DE HEER**

**Frans ROGIER**

echtgenoot van

**Mevrouw Antoinette DE WETTER**

geboren te Geraardsbergen

op 29 september 1909 en er godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek op 12 augustus 1989, gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

---

Hij kreeg veel van het leven : vriendschap, liefde, geluk en verdriet ; zelfs vreugde om eigen kinderen en kleinkinderen liet de wereld hem genieten.

Zijn heengaan uit dit leven, dat hem zoveel had gegeven, was uiteindelijk pijnlijk bewust en vooral tergend lang ; hij streed plichtsbewust voor volk en land, zelfs voor Gods' Aanschijn bleef hij niet bang.

Heer ! Laat hem nu stijgen boven ruimte en tijd en vul het diepste van zijn wezen met het stralend licht van zijn geloof in Uw oneindigheid.

Gij allen die hem mocht kennen, bewaar de onverwoestbare trouw aan zijn gezin ; herinner u zijn vaste band met recht en waarheid en laat hem samen zijn in uw dierbare memorie met een dankbaar hart.

Zijn brave vrouw, diepbedroefde kinderen en familie danken allen die samen met hen zijn gedachtenis in ere zullen houden.

De families ROGIER  
DE WETTER  
DAVER  
FIVREMONT

danken U voor de blijken van kristelijke deelneming en uw gebed.

---

Rouw. L. Beernaert

van de maele