

Om God heeft zij gewerkt
Met God heeft zij geleden
Op God heeft zij gehoopt
Tot God heeft zij gebeden



Dankbaar aandenken aan Mevrouw

ANGELE ROGIERS

Weduwe van de Heer Michel Vermassen

geboren te Dikkele op 9 maart 1905 en
godvruchtig overleden te Anderlecht op 14
januari 1992.

Guy en Darinka OCKERMAN-MUNIH
haar pleegkinderen

De families ROGIERS, BALCAEN,
VERMASSEN, SCHOLIERS

danken U voor de blijken van deelneming in
hun rouw.

Vol innige dankbaarheid nemen wij
afscheid van tante Angèle. Voor haar
familieleden en vrienden was haar heen-
gaan, stil, eenvoudig en toch onver-
wachts.

Angèle, zoals we haar allen hebben ge-
kend, was de eenvoud zelf, en vooral
diep-gelovig.

Begrijpend kon zij zinvol praten over de
dagelijkse dingen van het leven. Haar
respeit voor anderen en hun omgeving
was onbeperkt. Het valt hard te moeten
scheiden van iemand die ons dierbaar is
en zoveel voor ons gedaan heeft. Wij
treuren om dit verlies, maar vinden troost
in de gedachte dat Angèle rust heeft
gevonden onder de toren van deze kerk.

Dierbare familieleden en vrienden:
ik weet dat dit afscheid niet blijvend is.
Dank voor wat U voor mij betekende.
Bid voor mij en tot weerzien bij de ver-
rezen Heer.

Druk Morre - Rouwcenter Funeralia - Zwalm