

UW WIL GESCHIEDE !



ZALIG AANDENKEN

aan

Kamiel - Wilfried - Jules ROGIERS

zoon van

Mijnheer Jozef en Mevr. Elza VAN ASSCHE

geboren te Bevere-Oudenaarde op 27 Juli 1932 en
godvruchtig in den Heer ontslapen te Gent,
na een korte ziekte den 28 Februari 1945,
gesterkt door de Troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

Lid van de K. S. A.

Uw jeugd bloeide rijk en vol, en uw leven was een
schoone belofte. Wie u kende zal u blijven gedenken
als een brave, deugdzaame, verstandige jongen, met
recht waren uwe ouders fier op u.

In den bloei van uw jeugd heeft God u uit dezen
wereld gehaald om zijn Lof te zingen in zijn heerlijk
Paradijs. In den schoonen hemel, waarvan u sprak,
geleiden u de Engelen.

Lieve Moeder en beste Vader, vroeg werd ik van u
gescheiden en aan uw liefde ontnomen. Uw hart breekt
bij 't verlies van uw kind. Dat de goede God u sterke !
Ik had u steeds zoo lief en was zoo gaarne bij u, in den
hemel blij ik u met nog grooter liefde beminnen. Dank
voor al uw zorgen.

H. Hart van Jesus, ik heb betrouwen in u.

Koningin van den Allerheiligsten Rozenkrans,
bid voor mij.

Mijnheer en Mevrouw Jozef ROGIERS-VAN ASSCHE ;

Mevrouw Weduwe Jules ROGIERS-D'HONT ;

Mijnheer en Mevrouw Jean OPPALFENS-ROGIERS en kinderen ;

Mijnheer en Mevrouw Remi TRANSAUX-VAN ASSCHE en kinderen ;

Mevrouw Weduwe Frans VANDERMEERSCH-VAN ASSCHE ;

Mijnheer Kamiel VAN ASSCHE-ROUSSEAU en kinderen ;

Mijnheer en Mevrouw Maurice VAN ASSCHE-PETRE en dochter ;

Mijnheer en Mevrouw Kamiel VAN DORPE-VAN ASSCHE en kinderen ;

De familiën ROGIERS, VAN ASSCHE en D'HONT,

Geweellig aan uw blijken van deelneming in
hun rouw, bieden U hun innigsten dank.