

GOD IS LIEFDE



Tot vroom en dankbaar aandenken aan

MEVROUW

**Blanche ROHARD**

weduwe van de Heer  
René VAN DEN BERGE

geboren te Monneville (Fr.) op 15 november 1904  
en godvruchtig overleden in de St.-Franciskusliniek  
te Oprakel op 2 november 1985,  
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen.

Onze droefheid, bij het afsterven van moeder, is  
toch gemengd met dankbaarheid omdat zij, op een  
paar dagen na 81 is mogen worden, zonder haar  
huisje te moeten verlaten.

Het ergste wat Blanche doorstaan heeft is zeker  
het zien voorgaan van een dochter geweest. De 33  
jaar die er nog op volgden zijn er door getekend  
geweest. Deze slag heeft haar wat vereenzaamd  
wat, niettegenstaande de genegenheid van haar  
kinderen, zeker niet verbeterd is sinds het afsterven  
van haar echtgenoot zeven jaar geleden.

De Allerheiligendagen zullen ons telken jare het  
lijden en sterven van moeder levendig voor ogen  
brengen maar ons ook aansporen haar en vader  
dankbaar in ons gebed te herdenken voor alles wat  
ze ons, door hun werken en door hun zijn, gegeven  
hebben.

H. Jozef, patroon van onze Toepkapel, wil voor  
haar en voor al onze overledenen ten beste spreken  
bij de Heer

Om uw gebed en medeleven danken U :

de families ROHARD, VAN DEN BERGE,  
CHEDRUEE en CARLIER.

---

Begr.-Crematies A. Marroyen, Kasteelstraat, Brakel  
Drukk. L. De Ruyver - Brakel