

Leef aldus, dat de dood U niet onbereid vindt.
(Nav. Christi)



Met dankbaarheid gedenken wij

DE HEER

Achiel ROKEGEM

echtgenoot van Mevrouw

Anna VAN WIJMEERSCH,

geboren te St.-Martens-Lierde op 29 maart 1903 en schielijk overleden te Zarlardinghe op 5 november 1974,

voorzien van het H. Oliesel « in extremis ».

Het uur van onze dood is ons onbekend, opdat wij ten allen tijde zouden bereid zijn; maar werd de rechtvaardige door de dood verrast, hij zal in vrede rusten.

Met bittere tranen bewenen wij het afsterven van deze dierbare vader, omdat wij hem kenden als een goed man en echtgenoot voor zijn huisgezin, alles doende en alles gevend; voor zijn omgeving en familie gedienschtig en behulpzaam. De Heer geve hem dan ook loon naar werken.

Beminde echtgenote, vaarwel! Ik draag diep in mij de herinnering aan de lange jaren die we samen door het leven zijn gegaan in lief en leed, in zorg en toewijding. Graag had ik samen met u nog een tijdje van een welverdiende rust genoten; doch de Heer heeft het anders geschikt.

Mijn geliefde kinderen en kleinkinderen, mijn kroon in mijn leven, ik dank u voor de liefde en genegenheid die gij mij steeds hebt betoond. Bidt allen voor mijn zielerust. Ik bid God dat Hij u allen overvloedig zegene.

Beste bloedverwanten en vrienden, schenkt mij ook een vurig gebed.

Barmhartige Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De families ROKEGEM, VAN WIJMEERSCH,
VAN WIJMEERSCH, DE NOOZE,

danken U voor uw blijken van kristelijke deelneming.

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek