

De Heer had ons deze goede Vader gegeven.  
Hij heeft Hem ons ontnomen ; wat aan de  
Heer behaagd is geschied , dat zijn Heilige  
naam geheiligd zij.



Bid voor de ziel van  
de heer

**Albert - Remi ROKEGEM**

echtgenoot van mevrouw  
**Julia Marguerite Modde**

geboren te Delftinge op 6 september 1904  
en godvruchtig overleden te Geraardsber-  
gen - Denderoord op 29 maart 1984, versterkt  
door de H. Sakramenten der Zieken.

De families Rokegem, Modde,

Reygaert, De Vuyst en De Cock  
danken U oprecht voor de blijken  
van genegenheid en deelneming in  
hun rouw en voor uw vroom gebed.

Druk. De Vos, Koster, Overboelare - T. 054-411267  
Rouwond. Beernaert, Geraardsb. - T. 054-411724

Deze man heeft zich door een langdurige  
ziekte met bewonderenswaardige verduelig-  
heid verdragen, voorbereid op een geluk-  
zalige eeuwigheid. Hij was een man met  
een diep Geloof. Gans zijn leven werd ge-  
kenmerkt door zelfopoffering voor zijn kin-  
deren.

Hij heeft in dit leven niets anders betracht  
dan tegenover God, zijn echtgenote en  
kinderen zijn plicht te volbrengen. Omwille  
van al het goede, zal de opperste Rechter  
hem nu genadig zijn.

Bemide echtgenote, heb dank voor uw  
tedere zorgen en goedheid waarmede gij  
mij immer bejegende. Blijf mijn aandenken  
in uw geheugen bewaren en toon mij  
voortaan uw liefde door vurig voor mij te  
bidden.

Mijn geliefde kinderen, kleinkinderen en  
achterkleinkinderen, uw vader neemt af-  
scheid van U. Ik dank u allen voor uw  
kinderlijke genegenheid en bijstand in mijn  
leven, vooral gedurende de laatste jaren  
van mijn oud en krank bestaan. Staat  
moeder bij en blijft haar troost al de dagen  
van haar leven.

Dierbare bloedverwanten en vrienden,  
schenkt mij ook een vurig gebed.