

†

BID VOOR DE ZIELERUST VAN DE HEER

## **Albertus ROKEGEM**

echtgenoot van Mevrouw

**Cecile VAN DE WATTIJNE,**

geboren te Nederbrakel op 28 september 1908 en godvruchtig overleden te Brakel op 20 december 1981, gesterkt door de HH. Sakramenten van de zieken.

Gepensioneerd Mijnwerker

Lid van de Mijnwerkers-Brancardiers.

Sinds een paar maanden is de natuur stil aan het uitsterven om dezer dagen tot volle rust te komen, om dan tegen de paas-tijd terug in zijn volle pracht te staan. Zo is ook Albert langzaam de dood ingegaan, met de zekerheid dat ook voor hem de paas-heerlijkheid zou komen.

Als ons aardse huis, ons lichaam, afgebroken wordt heeft Jezus voor ons al een plaats bereid in het huis van de Vader om daar voorgoed te wonen. Deze waarheid houdt de Kerk ons in de uitvaartliturgie voor ogen. Ja, wat zou ons leven zijn zonder dit vooruitzicht. Nu begrijpen we dat Jezus' verkondiging een blijde, vredebrengende boodschap is.

Albert hield veel van zijn gezin maar was eerder stil van karakter en zwijgzaam tegenover de medemens. Zijn tuin was zijn hobby en hij was er fier op.

Nu moeten we hem missen en het zal een hele aanpassing vragen om zonder hem te kunnen leven.

Geliefde echtgenote en kinderen, dank om alles wat gij voor mij gedaan hebt, vooral dank voor uw hulp bij mijn ziekte. Door uw zorgen ben ik tot mijn laatste levensogenblik in uw midden kunnen blijven. Denkt vaak nog eens aan uw vader.

Heer Jezus, op uw barmhartigheid stellen we al ons betrouwen.

De families ROKEGEM, VAN DE WATTIJNE,  
VAN WIJMEERSCH, DE VOS,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van deelneming in de rouw die hen treft.

---

Begravenissen Amand Marroyen, Brakel  
J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel