

Zalig zij die in de Heer sterven.

+

BID VOOR DE ZIEL VAN
MIJNHEER

ARTHUR ROKEGEM

weduwnaar van wijlen Mevrouw

Margriet Martens

echtgenoot van Mevrouw

Gabrielle DE COLFMACKER

geboren te St.-Martens-Lierde de 11
januari 1899 en godvruchtig overleden
in de kliniek te Geraardsbergen
de 2 mei 1963.

Versterkt door de HH. Sakramenten.

Zalig de mens, die de beproeving
doorstaat, want als hij beproefd zal
zijn, zal hij de kroon des levens ont-
vangen, die God beloofd heeft aan hen,
die Hem beminnen. Het is zeer zeker,
dat zij die God liefhebben, door Hem
langs moeilijke wegen geleid worden,
en hoe meer Hij hen bemint, hoe gro-
ter die moeilijkheden zijn.

H. Theresia

Ook is hij gestorven vol betrouwen
op God, overtuigd dat wie met Kristus
lijdt, met Kristus zal verheerlijkt wor-
den.

H. Paul. ad Gal.

Duurbare echtgenote die door uw
medelijden en liefdevolle zorgen mijn
laatste levensdagen zoveel verzacht
hebt: heb dank. Van in de Hemel
blijf ik over U waken. En gij, mijn ge-
liefde kinderen en kleinkinderen, eert

uw moeder al de dagen van haar le-
ven, en bidt veel voor mijn zielezalig-
heid.

Zoet Hart van Maria, wees mijn
Zaligheid.

H. Hart van Jezus, ik heb betrou-
wen in U.

†

De familiën ROKEGEM,
DE COLFMACKER,
MARTENS,
VAN WIJMEERSCH,
DE VOS.

Zeer gevoelig voor de bliken
van daelneming hun betoond
bij het overlijden van hun
teergeliefde afgestorvene.

DANKEN U