

Het Huis van de Heer zal mijn woning zijn voor  
alle tijden.

In gelovig vertrouwen zijn wij hier  
verenigd om biddend afscheid te  
nemen van

**MEVROUW**

## **AUGUSTA ROKEGEM**

weduwe van **JULES VAN DER EECKEN**

geboren te St.-Martens-Lierde, op 9 oktober 1900  
en godvruchtig overleden in het Burgerlijk Zie-  
kenhuis te Ronse, op 19 juli 1983, gesterkt door  
de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke  
Zegen.

Zij was lid van de H. Hartbond en de bond van  
de derde leeftijd.



**De families ROKEGEM, VAN DER EECKEN,  
VAN WIJMEERSCH en STEVENS,**

danken U voor de blijken van deelneming  
in gebed en rouw.

Moeder, blijf de zegen van ons huis,  
die straalt op alle mooie wanden ;  
Gij waart het aangesneden brood,  
dat zich verdeeld in Uwe handen.

Gij waart het water uit de bron,  
dat parelt in een glas dat rein is.  
Gij waart de brandend goede haard  
in 't lieve huis dat warm en schoon is.

Gij waart het kleurig, zachte kleed  
dat ik in Uwe kast zie hangen,  
en dat mij door zijn bonte schittering  
naar U steeds harder doet verlangen.

Gij waart de stille olielamp,  
die flakkrend waakte in ons midden,  
en die terwijl het huis al sliep,  
nog zacht voor allen zat te bidden.

Moeder, in het eeuwige Hemelhuis,  
Kom Vader U met allen tegen.  
Gij droegt weleer getween Uw kruis,  
bidt verder nu om Godes noodge zegen.