

.Heer, God, hard is de slag;  
zie. groot is ons vertrouwen.



Vroom verzoek om gebed voor  
**CYRIEL ROKEGEM**

echtgenoot van

**BERTHA DE BRAKELEER**

geboren te St. Martens-Lierde, de 22 September 1900.  
en overleden te St Maria-Oudenhove, de 20 Juni 1950.



God, wij heffen de betraande ogen in deze uren van diepe smart, gebroken, maar zo vol vertrouwen tot U op. Gij hebt geslagen, waar wij nog zoveel zalig samenzijn hadden verwacht; daarom juist o Vader, verwachten wij stellig uw zachte troost in onze grote eenzaamheid. Hoe smartelijker dit snelle afscheid, hoe vrediger onze hoop van gelukkig wederzien.

Mijn duurzame echtgenote samen droegen wij vele jaren van hard werk en vele zorgen en kommer voor ons gezin. Zie, de bekroning is er; na mijn werk met U, ben ik zacht en snel te ruste gegaan. Ik verwacht U bij den Heer.

Dierbare kinderen, mijn leven is overgeplant. Wat schoon is, in mij volgt het na. Gij zijt onze glorie en onze trots.

Beste Familieleden, oude trouwe werkmakkers, mijn afscheid is slechts tot binnen kort. Bidt allen voor Uw vriend.



Mevr. Cyriel ROKEGEM, geboren Bertha  
DE BRAKELEER;

Mr Michel ROKEGEM;

Mr & Mevr. Albert DE TEMMERMAN-  
ROKEGEM en kind;

Mr André ROKEGEM;

De Familiën ROKEGEM, DE BRAKE-  
LEER, DE BUISON;

Danken U van harte voor  
de blijken van oprechte  
deelneming door U betoond.

---

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt.