

Geloofd zij Jezus Kristus !



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

EUGEN ROKEGEM

echtgenoot van Mevrouw
Bertha VAN WYMEERSCH,

geboren te Nederbrakel de 24 oktober 1896 en
er godvruchtig overleden de 11 maart 1960,
voorzien van de H.H. Sakramenten.

De weg naar het eeuwig leven en de glorie van de hemel, gaat langs de dood, langs het scheiden van alles wat tijdelijk en vergankelijk is. Dit is zo geweest voor de Heer Jezus ; dit is ook voor ieder mens het geval. Gelukkig zij die zich hier op de wereld niet derwijze aan het vergankelijke vastklampen, dat zij er alle hoop op een gelukkige eeuwigheid bij verliezen.

De duurzame overledene was een door en door rechtschapen en eerlijk man. Zijn plichten als echtgenoot en vader begrijpend is geen arbeid te zwaar geweest, heeft hij zijn gezondheid niet gespaard. Moedig heeft hij de beproevingen in het leven gedragen. Nu is hij bij de Heer gegaan plots en onvoorzien. Gods raadsbesluiten zijn ondoorgrondelijk ; laten we steeds op zijn Voorzienigheid onze hoop stellen.

Duurbare echtgenote en familieleden,

mijn plotse heengaan moet U geschokt hebben, maar het is nu eenmaal het lot van ieder mens. Ik dank U voor de oprechte genegenheid welke ik steeds mocht ondervinden en die mij steeds in mijn werk en in mijn leven een steun en vreugde zijn geweest. Wij weten dat wij elkaar terugzien in de eeuwigheid. Leeft van die hoop en vergeten we elkaar niet in onze voorspraak en gebeden bij God.

O mijn Jezus, barmhartigheid.

300 d. afl.



De families ROKEGEM, VAN WYMEERSCH, VAN WYMEERSCH en VAN DER STICHELEN,

**zijn zeer erkentelijk voor uw
blijken van kristelijke deelname
en danken U.**