

Tot U, Heer, richt ik mijn geest.



VROOM AANDENKEN AAN MEVROUW

## **Fernande ROKEGEM**

**echtgenote van de Heer André DE CNIJF**,  
geboren te Arquennes op 21 september 1925  
en godvruchtig overleden in het A. Z.  
te Gent op 19 augustus 1985, nadat zij de  
Pauselijke Zegen en het sakrament van de  
Ziekenzalving ontvangen had.

Wij geloven dat zij, die ons zo nabij was,  
voor altijd met de Heer zal samen zijn.  
De smart om het heengaan van deze be-  
minde echtgenote en dierbare moeder en  
grootmoeder is voor haar naastbestaanden  
een treuren om het gemis en de leegte  
die nu in de familiekring hun intrede doen,  
maar omwille van Jezus' woord « Wie in  
Mij gelooft, ook al is hij gestorven, zal  
niet sterven, niet verloren gaan », is er de  
belofte van een ander leven, is er de hoop  
op een weerzien.

Onopvallend zijn de levensdagen van deze  
echtgenote en moeder heengegaan. Eenvou-  
dig volbrengen van dagelijkse taak, sterk  
meelevend met het jonge gezin van haar  
kinderen, vol belangstelling voor haar klein-  
kinderen, wekelijks voorbeeldig de eucha-  
ristie meevierend, dit alles is het steeds  
wekerende ritme geweest van dit men-

senleven. Tot de beproeving van het li-  
chamelijk lijden kwam, dat haar uit haar  
familiekring naar het ziekenhuis bracht.

God, wij danken U om wat zij in ons le-  
ven mocht betekenen, om al wat zij voor  
ons deed. Wij danken U, Heer, om de  
geestelijke erfenis die zij ons achterliet :  
de wijsheid in haar oordeel, de mildheid  
van haar hart, de eenvoud van haar geloof.  
Aanvaard haar na volbrachte levenstaak en  
schenk ons de troost van Uw Geest : de  
belofte van geluk en weerzien later in Uw  
Vaderhuis.

Namis : zaterdag 31 augustus te 7 u.  
's morgens in de St.-Maria Magdalenakerk  
te Lierde.

De families ROKEGEM, DE CNIJF,  
MORREAU, HUYSVELD,

danken U voor uw deelneming.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel