

Weest waakzaam, want gij kent dag noch uur !



BID VOOR DE ZIEL

van de heer

Francies René Rokegem

Lid van de Mijnwerkersbond

geboren te St.-Martens-Lierde op 16 november 1908
en er schielijk overleden op 9 maart 1969, in het
uiterste gezalfd met de H. Olie.

Niet de plotse dood hoeven wij te vrezen, maar wel de dood die ons onverwacht overvalt en ons onvoorbereid aantreft. Als een alarmkreet ging het door de buurt het nieuws van zijn plots overlijden. Die sterke reus van een man, de vaandrig der mijnwerkers, hij is niet meer. Hij is gaan rekenschap geven over zijn leven van arbeid en van lijden. Moge de Heer die voor hem stierf, en hem nu gaat oordelen, barmhartig zijn.

Dierbare familieleden, ik dank u om uw goede zorgen en uw vriendelijkheid. Wees mijn arme ziel indachtig in uw gebed, help mij door het meevieren der Eucharistie, waar de Heer Jezus zelf, door uw bede, zijn voldoening aan de hemelse Vader zal aanbieden voor de tekortkomingen in mijn leven.

Beste vrienden en geburen, ook op uw tussenkomst bij de rechtvaardige Rechter durf ik rekenen. Ik dank er u zeer hartelijk om.

Heer geef hem de eeuwige rust.

Uitg. Raf Cromphaut, Martens-Lierde

De familie **ROKEGEM**,

De familie **BOUISSON**,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hun betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene*

DANKEN U OPRECHT.