

Gelukkig die in God geloven
Als zulke wonden 't harte slaan...
Het is ons Vader ginder boven
Die 't zo geweld heeft en gedaan.
Hij gaat en neemt; Hij weet waarom; Hij is de Heer.
't Geloof herkent zijn hand en buigt aanbeddend
neer !

BID VOOR † DE ZIEL
van Mevrouw

Georgette ROKEGEM

Echtgenote van Mijnheer

Nestor Van den Bossche,

geboren te St. Martens-Lierde, de 17 December 1929
en godvruchtig in de Heer ontslapen te Brugge, de
4 Februari 1951, versterkt door de laatste Heilige
Sacramenten.

Noch de kunst der geneesheren noch de offer-
vaardigheid en gebeden van echtgenoot, ouders en
familie konden haar den vroegen dood niet ont-
rukken.

Droeve dagen heeft ze geteld, slapeloze nachten
doorgebracht, snijdende pijnen heeft ze geleden en
de bitterste droefheid is over haar gekomen. En
toch, te midden van dit lijden en beproevingen
bleef ze steeds opgeruimd, altijd gelaten aan 's He-
ren raadsbesluiten.

In het gebed vond zij troost en verlichting, ver-
duldigheid in het lijden en gelouterd door de be-
proeving ener langdurige ziekte, bracht zij edel-
moedig aan God het offer van haar jong leven.

Teergeliefde Echtgenoot, die mij zo zeer beminde
en met wien mij het leven zo aangenaam was, ik
moet U verlaten... blijf mij steeds beminnen, wij
zien elkander weder in de Hemel.

En gij, mijn lieve Ouders en Zuster, U ook zeg ik
vaarwel; hebt dank voor al uwe genegenheid, gij
die mij met zoveel liefde hebt verzorgd en ge-
koesterd; van uit de Hemel blijf ik met broeder
Georges over U allen waken.

Zoet Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. 300 d.

Druk. V. Van Nieuwenhove, Markt, Geraardsb.

De familieën VAN DEN BOSSCHE, ROKEGEM,
DE SCHRUYVER, DE RIDDER,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene,*

DANKEN U.