

In Uwe handen, Heer, beveel ik mijn geest.

In de vrede van Christus ruste

**DE HEER**

## **GERMAIN ROKEGEM**

echtgenoot van Mevrouw

**LUCIENNE HAUSTRAETE**

geboren te Nederbrakel, op 6 november 1929 en godvruchtig overleden in de St. Franciscuskliniek te Brakel, op 30 september 1982, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

---



**De families ROKEGEM, HAUSTRAETE,  
MARTENS en DE POORTER,**

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van  
kristelijke deelneming en DANKEN U.

---

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41

Telkens als iemand zo heel onverwacht en al te vroeg uit ons midden wegvalt, wordt het ons opnieuw duidelijk hoe vergankelijk en kort dit aards leven is, waaraan wij ons intussen met al de mogelijkheden van ons bestaan vastklampen.

Ook Germain hield van dit leven en heeft getracht er iets waardevol van te maken, ook tijdens de minder gezondrijke jaren.

Samen met zijn geliefde echtgenote heeft hij zich totaal ingezet om voor zijn kinderen een beloftevolle toekomst op te bouwen. Daarvoor was hem niets te veel en trotseerde hij jarenlang het harde en knakkende koolmijnersleven.

Was hij steeds vol attenties voor zijn schoonouders, hij was het niet minder voor zijn zo geliefde kleinkinderen, die hem heel nauw ter harte gingen.

Duurbare echtgenote, heel zwaar moet U dit heel onverwacht afscheid overkomen. Ik kan U niet genoeg danken voor de hulp en de steun, die ik steeds bij U mocht ondervinden. Samen hebben wij wel en wee gedragen en het weze U een blijvende troost te weten dat Gij voor mij niets méér kon doen.

Beste kinderen, hebt moeder nu dubbel lief en blijft vooral eensgezind onder elkaar; dat zal voor haar de grootste steun zijn in deze moeilijke dagen.

Geliefde kleinkinderen, ik was zo fier op U en zag in U allen de schoonste beloften voor de dag van morgen. Bidt nu verder samen met gans onze familie, want dat is het enige dat Gij nu ook voor mij nog kunt doen.

Familieleden, vrienden en buurtmensen, weest ook Gij mij nog indachtig met een vurig gebed als teken van blijvende herinneringen en als belofte van eeuwig samenzijn.

Ten paradijze geleiden hem de engelen.