

Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. (Lit. Overl.)

BID VOOR DE ZIEL VAN

MEVROUW

IRMA ROKEGEM

echtgenote van de Heer

ALBERT DE CLERCQ

geboren te Ophassel, op 30 november 1914 en godvruchtig overleden in de St. Elisabeth-kliniek te Zottegem, op 2 januari 1980, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke zegen.

†

De families **ROKEGEM, DE CLERCQ,**
VAN HECKE en REGAERT,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van kristelijke deelneming en **DANKEN U.**

Drukk. De Vos, Hoogstr. 45, 9572 Lierde
Begrafenisondern. E. Van Asbroeck, S.-M.-O.

Het lijden en de ziekte die de betreunde overledene met gelatenheid heeft gedragen, vormen een parel aan de kroon die haar in het hiernamaals zal tooien.

Een verdienstelijk leven, gekenmerkt door geloof en godsdienstzin, gestaald door zorgen en beproevingen, wordt hier afgesloten. God had toegelaten dat ziekte en kruis haar kwelden. Zolang haar krachten het haar toelieten was zij de bezorgde bezige huismoeder die haar dagtaak met toegewijde zorg en regelmaat volbracht. Ze had hierin niets anders op het oog dan het welzijn en geluk van haar man en kinderen. Zonder klagen, maar tevreden en gelaten heeft ze vertrouwend op de goddelijke Voorzienigheid alles aanvaard en zacht en pijnloos haar leven aan God teruggeschonken.

Duurbare echtgenoot, lieve kinderen en kleinkinderen om uw nooit falende liefde en bestendige zorgen blijf ik u in de eeuwigheid dankbaar en blijf van daar uit met u meeleven. Bewaart mijn aandenken in uw hart en bidt voor mij.

Familieleden en vrienden, dank voor uw genegenheid en vriendschap en tot weerziens in de hemel.

Jezus, barmhartigheid.