

Gelukkig de mens die begrip toont voor de noodlijdende : God zal het hem lonen.

TOT VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

LEON ROKEGEM

echtgenoot van Mevrouw

IRMA DE SCHRIJVER

geboren te St.-Martens-Lierde, de 2 januari 1902 en godvruchtig overleden in het Stedelijk Ziekenhuis te Geraardsbergen, de 6 februari 1977, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Lid van de confrerie van de H. Barbara.



De families **ROKEGEM, DE SCHRIJVER,**
VAN WYMEERSCH en **DE POORTER,**

diep getroffen door uw blijken van kristelijk medeleven, danken U van harte.

Druk. De Vos - Tel. (055) 42 26 41

Enige maanden geleden zat hij zo zielsgelukkig nevens zijn zorgzame echtgenote en dankbare familie met achter hen de foto van 50 jaar geleden : twee jonge levensbomen dicht bij elkaar geplant. Toen was het volle Lente : de hoop op rijke vruchtbaarheid, gekoesterd door schone huwelijksliefde en gesterkt door zware mijnarbeid.

God gaf hen de vreugde te mogen meewerken aan zijn schepping in hun gezin zo rijk aan beloften, dank zij de totale inzet van beider onverbreekbare liefde.

God nam zo vroeg en onverwacht uit nun familieleden weg die eens hun droom en hun beloften gingen zijn voor de herfst van het leven. In die harde ogenblikken, waar lichaam en ziel onder diep leed gebukt gingen, hebben zij aan gevoeld dat wie met Christus de lijdensweg gaat, ook door Hem wordt gesterkt en bekwaam gemaakt om nog met dieper aanvoelen de medemens tegemoet te gaan die leed en wee moet verwerken. Daardoor werd hij zo schoon in de ogen van God en zo meevoelend met ieder werkmaker, daardoor kreeg hij die scherpe zin voor waarheid en rechtvaardigheid, waarvoor ieder hem waardeerde.

Duurbare echtgenote, troost U. Méér hebt Gij voor mij niet kunnen doen. De Heer lone U, onze kinderen en gans onze familie. Wij wachten U reeds op in de plaats waar wij in God eeuwig met elkaar verenigd zullen zijn.

Beste werkmakers, geburen en vrienden, U ook dank ik voor al die genegen vriendschap ; niets was ons te veel met elkaar ; Blijven wij voort verenigd in gebed voor elkaar en in de schoonste herinneringen aan elkaar.

H. Barbara, neem mij voort onder Uw zorgzame hoede op deze weg ten paradijze.