

Voor uw gelovigen, Heer, wordt het leven niet ontnomen, maar omgezet in een beter leven.



**BID VOOR DE ZIEL VAN
MEJUFFER**

MARIA IRMA ROKEGEM

geboren te St.-Martens-Lierde de 11 januari 1898
en er godvruchtig in de Heer ontslapen de 21 mei
1964, gesterkt door het Sacrament der zieken en
de Pauselijke Zegen in Articulo Mortis.

Haar leven was een kruisweg. Gesterkt door een
diep geloof, gedreven door een levendige hoop en
beziel met een vurige liefde tot de Heer, heeft
zij, met eindeloos geduld en totale overgave aan
Gods H. Wil, haar langdurige ziekte gedragen;
Wel wetend dat de weg over Calvarië uitloopt in
de glorie bij de Vader in de hemel.

Haar geloof wordt nu beloond door de Heer
van het leven; Haar hoop gaat in vervulling en
haar liefde bloeit open in een zalig aanschouwen
van God zelf, bron van het Hoogste en eeuwige
geluk.

Mijn dierbare zuster, die mij met zoveel toewij-
ding en liefde hebt verzorgd, al die jaren van mijn
ziek zijn, ik dank u zeer hartelijk om die offer-
vaardige vriendschap. De Heer zal er U zeker om
lonen.

Beste bloedverwanten, familieleden, ook U dank
ik om uw troostende genegenheid. Gedenkt mij
verder in uw gebed. Van uit de hemel spreek ik
voor u allen ten beste bij de Allerhoogste.

Eerwaarde zusters van het wit-gele kruis, gij
bracht mij de liefde van Christus. Langs U heeft
Hij mij verzorgd. Ik dank U om die goedheid.

H. Hart van Jezus, hoop van die in U sterven,
Ontferm U over mij. (300 d)



De familiën ROKEGEM,
VAN WIJMEERSCH.

Zeer gevoelig voor de blijken
van deelneming hun betoond
bij het overlijden van hun
teergeliefde afgestorvene.

DANKEN U