

*Bedankt voor jouw gebaren, die zullen we altijd bewaren.
Bedankt voor jouw warmte, jouw liefde en de mooie tijd
die we ooit samen hebben gehad.
Bedankt voor jouw hulp, jouw attenties
en nog zoveel dingen.*



Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

Marie-Louise ROKEGEM

Weduwe van de heer Frans HOEBEKE

Geboren te Sint-Maria-Oudenhove
op 25 oktober 1922 en overleden in het
A.Z. Zusters van Barmhartigheid te Ronse
op 25 februari 2002,
gesterkt door het sacrament van de ziekenzalving.

De families Rokegem, Dumont, Hoebeke en
Delaunois danken U voor uw aanwezigheid
en uw gebed voor hun dierbaar familielid.

Moeder was een fijne vrouw
en toen het leven uit haar wegging
werden we diep geraakt
al onze inzet voor haar
werd groot verdriet
omdat
wij nooit gedacht hadden haar te zullen verliezen :
haar weggaan
laat een pijnlijke leegte achter.

Misschien zal later die leegte
dankbaarheid kunnen worden
omdat zij er altijd was,
om alles wat zij deed,
om alles wat zij gaf,
om de vrouw die zij was,
zo goed, als alleen
een moeder kan zijn.

