

" Een zachte moeder van geduld,
een vrouw met vriendelijke ogen,
en die wij nooit vergeten mogen.
Zij rust nu, alle pijn gesust
en alle leed en alle vragen
in tranen en gebed gedragen."



AANDENKEN AAN

MEVROUW

MARIA - SUZANNA ROKEGEM

weduwe van de Heer
ROBERT VAN EGGELEN

geboren te St.-Martens-Lierde op 18 maart 1925
en na ziekte overleden te Velzeke bij haar
dochter op 16 december 1994, begeleid door de
gebeden van onze Moeder de Heilige Kerk.

De families **ROKEGEM, VAN EGGELEN,**
DE CUBBER en **CATERNANG,**

zijn U dankbaar voor uw blijken van
kristelijke deelneming in hun rouw.

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41
Begravenissen A. Goessens-Govaert
Grotenbergstraat 5, Zottegem - Tel. (09) 360 74 07

Elk mensenleven is getekend door de dood,
vroeg of laat slaat dit uur voor de mens. Maar
elk plots heengaan plaatst ons weer voor de
broosheid van ons leven.

Deze dierbare overledene was een goede echt-
genote en een beste moeder. Sterk door haar
christelijk geloof, haar eenvoud en gewetens-
volle plichtsvervulling, mag ze als sprekend
voorbeeld in het hart van haar kinderen en van
allen die haar kenden onuitwisbaar voortleven.

Zij was goed van hart en na het sterven van
haar dierbare echtgenoot was zij steeds bezorgd
om haar kinderen en kleinkinderen.

Zolang haar gezondheid het toeliet bleef zij
stil en rustig wonen in haar huis, waaraan zij
zo sterk gehecht was.

Toen kwam de ziekte in haar leven en maakte
haar hulpbehoevend. Zij vond een veilig onder-
komen in het huis van haar dochter en werd
omringd met liefdevolle zorgen en tederheid.
Daar is zij vredig gestorven.

Beste kinderen, kleinkinderen en familie, naar
U ging steeds mijn liefde en bezorgdheid. Gij
waart mijn vreugde, mijn trots en mijn troost.
Dat mocht ik ondervinden in mijn oude dag.
Met vader nu verenigd bij de Heer, blijf ik over
U waken en voor U allen bidden. Houdt mijn
gedachtenis in ere door uw gebed.

God, op kerstdag gedenken wij de geboorte
van uw Zoon. Hij heeft ons nieuwe hoop gege-
ven op een leven over de dood heen. Wij gelo-
ven dat door alles heen Uw liefde het laatste
woord zal hebben, dat het leven sterker is dan
de dood. Want wij leven en sterven voor God,
onze Heer, aan Hem behoren wij toe.