

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS!

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Marie - Cordule ROKEGEM

weduwe van Mijnheer

Richard Bogaert

geboren te St.-Maria-Lierde op 26 november 1876
en er godvruchtig overleden op 9 november 1959.

Gesterkt door de genademiddelen
van onze Moeder de H. Kerk

Lid van de Bond van het H. Hart.

Sterven is door O. L. Heer geogst worden
op den akker dezer wereld; gelukkige mens
die dan mag vallen in de hand van de God-
delijke Maaier als een rijpe en rijpe vrucht.

Deze hoop mocht ook het aandeel zijn dezer
dierbare overledene. Na het vroeg afsterven
van haar echtgenoot stond zij, als vrouw en
moeder, alleen voor de zorg van haar huis-
gezin en de opvoeding van haar zoon. Aan
die taak gaf zij met alle toewijding haar sterke
levenskrachten, zich steunende op haar diep
geloof. De Heer lone haar naar werken.

Kwellingen overvielen mij, doch ik heb mijn
mond niet geopend om te klagen, omdat Gij
het waart, o God, die mij beproefde (Math.)

Duurbare zoon en schoondochter, gaarne
zou ik nog bij u gebleven zijn voor het wel-
zijn en de kristene opvoeding uwer talrijke

kinderen. De Heer heeft er anders over be-
schikt. Onderwerpt u aan Zijn heilige wil,
draagt zorg voor uwe kinderen en bidt voor
mij.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. 300 d. afl.

†

*De familiën ROKEGEM, BOGAERT,
DERNAUCOURT en CEUTERICK*

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming en danken U.

Uitg. L. Surdiacourt, Ste Maria-Lierde.