

« Ten Paradijze geleiden U de engelen ».
(Uitvaartliturgie)



DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

Marie, Leonie ROKEGEM

weduwe van de Heer Omer DANEELS,

zij werd geboren te Deftinge op 10 mei 1897
en overleed in het Stedelijk Ziekenhuis te
Geraardsbergen op 31 oktober 1981, gesterkt
door de Sakramenten der stervenden.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.
Lid van de KVLV.

« Niemand leeft voor zichzelf... Wij leven
en sterven voor God onze Heer: aan Hem
behoren wij toe ». (Rom. 14, 7-8). Dit woord
van Sint Paulus heeft deze vrouw tijdens haar
leven waar gemaakt: eerst zich als echtge-
note en moeder gegeven aan eigen gezin
waarin twee pleegkinderen hun intrek had-
den mogen nemen, dan jarenlang gewerkt, ge-
holpen en bijgesprongen in het huisgezin van
haar dochter. Zelfs tot op hoge ouderdom
stond zij nog in voor kleinere werkjes en
verantwoordelijkheden. In dit verdienstelijk le-
ven wist ze ook te leven voor God: haar
regelmatige zondagsmis, haar regelmatig kom-
municeren, haar vroom gebed waren zovele
uitingen van haar leven, in Gods dienst door-
gebracht. Daarom behoort ze na haar dood,
Christus toe die deze moeder zal laten de-
len in Zijn verheerlijkt leven.

Goede moeder en lieve grootmoeder, uw
leven was zo vergroeid met het onze, dat
het grote moeite en veel tranen kost U te-
rug te schenken aan de Schepper van alle
leven. Heb dank om uw vele zorgen voor
ons, om uw zo diep en innig meevoelen met
alles wat ons overkwam, om uw woorden zo
vol vriendelijkheid en goedheid, om het vele,
vele werk dat gij voor ons allen tijdens uw
leven verricht hebt. Nu rekenen wij het tot
onze plicht U datgene te geven wat U nu
alleen nog helpen kan: ons gebed. Daarom
bidden wij: « God, wij danken U om deze
mens die in ons leven zulke schone en be-
langrijke plaats heeft ingenomen. Wij vragen
U, Heer, schenk rust aan haar, die voor ons
geen rust kende. Reik haar Uw hand en leidt
haar binnen in Uw Vaderhuis en schenk haar
de vreugde die Gij van alle eeuwigheid aan
Uw getrouwen hebt toegezegd. Door Christus
onze Heer ».

De families:

ROKEGEM, DANEELS, REYGAERT,
VAN TORTELBOOM,

danken U voor de blijken
van kristelijke deelneming.

J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon - Brakel