

GELOOFD ZIJ JEZUS CHRISTUS.



Bid voor de zielerust van

DE HEER

MICHEL ROKEGEM

echtgenoot van Mevrouw

ELISE DE MARTELAERE

geboren te Parike, op 2 maart 1933 en godvruchtig overleden in het A.Z. te Gent, op 14 juli 1985, gesterkt door het H. Sakrament der zieken en de Pauselijke zegen in het stervensuur.

Iedere dag, ja zeker ieder weekend horen wij in de H. Mis een stukje uit het H. Evangelie, uit de blijde boodschap van Christus over het leven van de mens, en wij bezinnen ons over dat Woord en bidden dan :

« Heer, onze God,
keer op keer zaait Gij uw woord
en Gij geeft dat woord de dauw van uw genade
zodat het kan ontkiemen en gedijen.
Maak ons hart tot een gunstige bodem,
open en ontvankelijk voor elk woord
dat van U komt,
en de kracht in zich draagt vruchten
voort te brengen,
door onze Heer Jezus Christus,
uw Zoon, die met U leeft en heerst
in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. »

Dierbare echtgenote en kinderen, samen hebben wij steeds lief en leed met elkaar gedeeld in goede en moeilijke dagen en vooral dan als mijn gezondheid niet te best was. Ik had steeds hoop en met geduld droeg ik mijn ziekte. Ik mocht steeds rekenen op uw goede zorgen en op uw genegenheid. Dank daarvoor.

Moge de herinnering aan de gelukkige dagen die wij samen hebben beleefd voor u een troost zijn bij dit tijdelijk afscheid en mogen wij elkaar weervinden in de hemelse heerlijkheid.

Wij, uw dierbaren, bidden dan ook voor U in familiegebed en in de H. Mis.

H. Hart van Jezus, op U stel ik mijn vertrouwen.

**De families ROKEGEM, DE MARTELAERE,
DE NOOZE en VANDERMEEREN,**

danken U voor uw christelijke blijken van medevoelen en voor uw gebeden.

De namis zal plaats hebben in de parochiekerk op zondag 28 juli 1985 om 8.30 uur.

Begraaf. en Crem. L. Haustraete-Ritserveldt
Steenhuize - Tel. (054) 50 10 59