

« Trouw minnen wij in het graf  
Haar die ons gans haar liefde gaf,  
En knielend preev'len wij de bede :  
Schenk Heer, ons moeder d'eeuw'gen vrede ! »



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

## SIDONIE ROKEGEM

Weduwe van Mijnheer

**KAMIEL DE ROECK,**

geboren te Sint Martens-Lierde, de 27 Maart 1869,  
en er godvruchtig overleden, de 3 Mei 1951, gesterkt  
door de H.H. Sacramenten der stervenden.

Het was een doorbrave moeder, die zich niet bekreunde om de dwaze ijdelheden der wereld, maar alleen bekommerd was om haar christelijke plichten en het geestelijk en tijdelijk welzijn harer geliefde kinderen en kleinkinderen, welke zij zo vurig beminde. Aan de opvoeding en de toekomst der haren heeft zij zich gulhartig toegewijd. Haar wijs moederhand wist ze te geleiden op de baan van eer en deugd ; met een zachte strengheid, hun karakter te kneden en ze te vormen tot vrome christenen. Tot dat verheven apostolaat is de huiskring aangeduid en die was haar geliefkoosd verblijf. Zolang haar krachten het toelieten, heeft zij het H. Misoffer dagelijks bijgewoond om Gods milden zegen over haar levenstaak af te smeken. O vruchtbare loopbaan vol hemels geluk voor de duurzame afgestorvene en ook voor de familie.

Mijn duurzame Kinderen en Kleinkinderen, uwe innige genegenheid was een ware balsem voor mijn hart ; uw liefkozing een leniging voor mijn geknakte gezondheid. Hebt dank ! Bidt veel voor mij en vader. Geliefde familieleden en vrienden, tot het blijde wederzien.  
H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U ! 300 d.

Uitg. Valère Lafort, Maria-Lierde.

De familiën DE ROECK, ROKEGEM,  
MATTHYS,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming  
hen betoond bij het overlijden van hun  
dierbare afgestorvene,*

DANKEN U.