



DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

Valère ROKEGEM

echtgenoot van Marguerite DERNACOURT

geboren te Sint-Maria-Lierde op 14 januari 1930
en godvruchtig thuis overleden op 14 juli 1998.

Gelovig gesterkt tijdens de
ziekenzalving van het ziekenhuis.

De families

ROKEGEM - DERNACOURT
LAPAGE - VAN DAELE
danken U om uw meelevens en gebed.

Namis op zondag 6 september 1998 om 11 uur
in de parochiekerk te Sint-Maria-Lierde.

hij is een vader uit de duizend
vraag het aan zijn geliefden:
gewoon te veel van het goede
vraag het aan jezelf:
zó is hij zó jij hem kent
vraag het anders aan zijn God
zoals hij bidden kon:
de hemel op aarde

altijd knaagt er een worm
ziek van kleingeestigheid
aan de boom van het leven
man en vrouw beven als riet
dan is er het onvermogen
de slang in het paradijs
tot niets meer overblijft
tenzij het houvast aan elkaar

de mooiste bloem verwaait
het beste vaderhart
wordt in verwarring geveld
even kortstondig als de dood
vader is thuis gestorven
in de armen van de kinderen
ogen die hem volgen tot heel ver
de dood heeft niet het laatste woord