

Goede God, uw heilige Wil geschiede !



BID VOOR DE ZIEL

van MIJNHEER

VICTOR ROKEGEM

echtgenoot van Mevrouw

Marie De Nooze

geboren te St Martens-Lierde de 14 april 1897 en
godvruchtig in de Heer ontslapen in de kliniek te
Zottegem de 6 december 1959.
Gesterkt door de HH. Sakramenten der stervenden

Deze man, die wij biddend gedenken is een goed
echtgenoot en vader geweest ; eenvoudig en zacht,
goedhartig en vreedzaam, opgebeurd en gediensig,
heeft hij voor het oog des Heren zijn levensbaan
onberispelijk opgewandeld. Werkzaam bovenal, bleef
hij voor zijn echtgenote een onvermoeibare steunen
voor zijn kinderen een liefdevolle toevlucht, een
troostvolle hulp. Zo blijft zijn leven voor al die hem
genaderd hebben een schoon voorbeeld.

Met een goed hart aanvaardde hij de jarenlange
kwellingen die hem overkwamen, bleef gelaten in
het lijden en behield de grootste verduidelijking in
zijn laatste pijnlijke ziekte.

Duurbare echtgenote, beminde kinderen en klein-
kinderen, hebt dank voor de jarenlange tedere zor-
gen waarmede gij mij omringd hebt. Richt in uw
droefheid uw ogen ten hemel en bid veel voor mijn
zielezaligheid.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

(300 d. afl.)



De familiën

ROKEGEM, BOUISSON,
DE NOOZE en COPIANS.

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hun betoond bij het overlijden van hun teer-
geliefde afgestorvene.

DANKEN U.

Drukk. De Vos