



VROOM AANDENKEN

aan de Heer

ALBERT, RICHARD ROLLÉ

echtgenoot van Mevrouw

IRMA, JULIENNE DE BORLE

geboren te Oombergen op 10 januari 1910 en plotseling overleden te Zottegem op 18 oktober 1982, gesterkt door de H.H. Sakramenten « in extremis ».

Lid van de Confrerie van de H. Barbara en van de Kristelijke Bond van Gepensioneerden.



Mevrouw Irma, Julienne De Borle,

De Heer en Mevrouw Lucien Rouckhout-Rollé Marie-Thérèse,

Jongeheer Jo Rouckhout,

Jongejuffer Hilde Rouckhout,

De families Rollé, De Borle, Dobbelaere en Gabriëls,

danken U voor de blijken van deelneming in rouw en gebed.

God is de Herder die waakt over mij
Die me geleidt naar de groenende weiden,
God is mijn Herder, mij altijd nabij,
die mij naar vredige waat'ren zal leiden...

Onverwacht en plots kwam de dood. Zopas praaten wij met een mens en ineens staan wij sprakeloos omdat hij plots van ons is heengegaan. Geen teken van leven meer. Vol vraagtekens spreken wij woorden van troost, maar wat baten woorden ?

In eenvoudig en diep geloof, bewust van Gods aanwezigheid in deze wereld, heeft hij geleefd en gewerkt, steeds welgezind, naarstig en tot dienst bereid.

Heer, hoewel wij droef zijn om het heengaan van hem die wij liefhadden, toch danken wij U voor deze mens die ons zo nabij en dierbaar was. Geef ons de kracht te bidden, vertrouwend op Uw woord en Uw boodschap van leven, daar, waar elk menselijk spreken een gissen wordt.

Dierbare echtgenote, kinderen, kleinkinderen en familie en gij allen, mijn goede vrienden, die mij gekend en gewaardeerd hebt, ik dank u voor de genegenheid en het geluk dat gij mij bracht, troost mekaar en bid voor mij.

Mijn Jezus barmhartigheid !

R. De Smaele — Begrafenisondern. J. Gabriëls