

Wees gegroet Maria... bid voor ons, nu en in het uur van onzen dood. Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Juffer

AIMÉE ROMAN

dochter van wijlen

Amand & Catherine Moreëls

geboren te St. Maria-Horebeke de 21 Nov. 1876 en
schielijk overleden te Schorisse de 8 Februari 1954,

op voorwaarde voorzien van H. Oliësel en

Pauselijken Zegen.

— o —

Geboren uit zeer katholieke ouders en zeer deugdzzaam opgevoed heeft de duurzame overledene haar leven doorgebracht in den dienst van God; in het stipt en nauwkeurig naleven van Gods en Kerks geboden; in het nastreven van de christelijke volmaaktheid in de Derde Orde van den H. Franciscus en de Congregatie van O. L. Vrouw waarvan ze een voorbeeldig lid was, door haar oppassendheid en 't onderhouden van den H. Regel.

Ze hield bijzonder veel van de H. Mis, de kerkelijke diensten en het gebed: voor zulke is de dood, zelfs de schielijke, geen onvoorbereide dood, en de eeuwige glorierijke kroon zal hun aandeel zijn. Verheugen wij ons bij deze gedachte en danken wij Jezus en Maria. Hosanna in excelsis! Een schone ziel is naar haren Schepper en Vader, naar haren Verlosser en Zaligmaker, naar haar hemelse Moeder teruggekeerd.

Beminde Familie, het verdriet heeft mijn hart overmeesterd en gebroken, 'k zal beter zijn bij God. Help mij opdat ik spoedig den hemel moge hebben. Mijne zusters in Franciscus en Maria bidt voor mij.

H. Maria, Poort des Hemels, bid voor mij.

Druk. Portois Schrisse.

Heer Paul DE TEMMERMAN-ROMAN kinderen en kleinkinderen;

Danken innig om uw gebeden en
blijken van deelneming.