

†

DANKBAAR AANDENKEN AAN

**Albert, Frans, Jozef
ROMAN**

echtgenoot van YVONNE GOSSEYE.

Hij werd geboren te Nederbrakel op 14
maart 1918 en overleed te Brakel op 18
november 1984.

Lid van de Oudstrijdersbond 1940-1945.

In de « Navolging van Christus » lezen we :
« 's morgens zijt gij niet zeker van het einde
van de dag en 's avonds moogt gij niet
rekenen op de dag van morgen ».

Bijna ongelooflijk plots is deze mens uit
zijn familie en vriendenkring weggenomen.
Velen zijn er door geslagen want hij had
vele vrienden en kennissen.

Zijn echtgenote en kinderen verliezen in hem
een trouwe levensgezel en vader.

In Gods ogen tellen niet zozeer het aantal
jaren die een mens op aarde doorbrengt.

Het mensenleven krijgt waarde naarmate het
« hoe » hij zijn leven heeft geleefd. Albert
was een goed mens voor allen die hem
mochten ontmoeten en hij gaf God zijn plaats
in zijn bestaan. Daarom durven we vragen :
« Laat niets, Heer, van dit mensenleven ver-
loren gaan en wees hem barmhartig, geef
hem de toegang tot het eeuwig geluk in
vereniging met al zijn geliefden die hem
reeds voorgingen in de dood ».

De families ROMAN, GOSSEYE, DE CLERCQ,
LIMPENS,

danken U.

Begravenissen-Crematies A. Marroyen, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel