

Het is een schoon ding, een goed mens te zijn



BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

Albert, Jozef ROMAN

echtgenoot van Mevrouw
IRMA DE PESSEMIER

geboren te Nederbrakel op 20 oktober 1911
en godvruchtig overleden te Brakel,
op 1 mei 1975,
gezalfd met de H. Olie.

God, hoewel ik zo vroeg en onverwacht terug bij U geroepen werd, wil ik U toch danken. Ja, danken wil ik U, niettegenstaande de harde wederwaardigheden die ruimschoots mijn deel waren. God, ik dank U omdat ik mocht leven en omdat ik de kracht kreeg om vooruit te gaan. U danken wil ik ook omdat U mij niet alleen werkkraft gegeven hebt maar bovendien ook en wellicht vooral omdat U mij een groot hart gegeven hebt. Daarom hield ik zoveel van de mensen, groot en klein, van gezonden maar ook van zieken en beproefden, en zeker niet het minst van mijn goede vrouw en van mijn duurzame kinderen en kleinkinderen. Zij toch waren mijn geluk en mijn fierheid. Misschien heb ik teveel verwacht van die schoonste dag van die lieve kleine. De mens wikt, maar God beschikt.

God, ik heb geprobeerd mijn best te doen met de talenten die U mij gegeven hebt. Omwille van wat ik heb mogen doen vraag ik U erbarmen over wat ik niet of niet goed gedaan heb. Ook vraag ik U om steun en sterkte voor hen die me zo duurzaam waren.

Liefste echtgenote, duurzame kinderen en kleinkinderen, wat zou ik u voldoende kunnen bedanken voor wat gij betekende in mijn leven. Blijf me indachtig en bid tot God dat Hij mij nu geve eeuwige rust en vrede. Moge de goede God uw sterkte wezen.

Beste familie, vrienden, kennissen en geburen, ook u allen dank ik om uw vriendschap en uw genegenheid. Uw vriendschap was me steeds zeer dierbaar. Vergeet mij ook nu niet in uw gebeden.

H. Jozef, patroon van de goede dood, bid voor ons.

O. L. Vrouwke, bid voor ons

H. Hart van Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De families ROMAN, DE PESSEMIER,
DE LANGHE en DE GEETER,

danken voor de blijken van deelneming

Drukk. De Ruyver, Brakel - Tel. 42 34 70