

Ten paradijze geleiden U de Engelen. Off. Ov.

†

BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

ALFONS ROMAN

Weduwnaar van Mevrouw

Palmyre De Pessemier

Geboren te Opbrakel, op 24 januari 1881.
en overleden te Nederbrakel, op 22 januari 1956.

Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara.

De dierbare overledene is door dit leven
gegaan in zachtmoedigheid, vredelievend-
heid en in goedheid voor zijn evenmens.

God gaf hem, als een blijk van Zijn liefde,
de grote genade met heldere geest en volle
verstand, met rouwmoedig hart de laatste
H.H. Sakramenten van Biecht, Communie
en H. Oliesel te ontvangen en dan enkele
dagen nadien gerust en gelaten te kunnen
sterven.

Voor uw getrouwen en dezen die in U
geloven, o Heer, wordt bij de dood het leven
omgezet en niet ontnomen. (Pref. overl.)

Dierbare Broeders en Zusters, ik heb de
goede strijd gestreden; ik dank U voor uwe
genegenheid, U vooral, mijn goede zuster,
die mij gedurende de laatste dagen van mijn
ziekte hebt verzorgd en mij de eenzaamheid

deed vergeten, U dank ik voor uw toewijding.
Dat God het U honderdvoudig lone. Gedenk
mij allen in uw gebeden en Heilige Missen.
Vaarwel en tot weerziens in de Hemel.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De 4 akten voor de overledene a. u. b.

†

Uw welgemeende en christene deelneming
was voor ons een zalvende blijk van ge-
negenheid en troost:

*De Familiën ROMAN, PERSOONS
en DE PESSEMIER danken U hiervoor.*

Drukk. We Surdiacourt-Blommaert, Nederbrakel