

God is mijn toevlucht en mijn burcht  
God is mijn schild en mijn vertrouwen.

†

DIT BEELDEKE  
IS EEN VROOM AANDENKEN  
aan de Heer

**ALFONS - EUGEN ROMAN**

echtgenoot van Mevrouw  
MATHILDE MEERSCHOUT

geboren te Nederbrakel de 27 oktober 1908 en  
godvruchtig overleden te Opbrakel de 12 oktober  
1966, gesterkt door de Troostmiddelen van onze  
Moeder de Heilige Kerk.

God heeft een „dienaar“ tot zich gehaald.  
Een vriend is van ons heengegaan, een man die  
zijn kameraden bijstond in de ruwheid van het  
werk en die voor zijn vrouw en kinderen arbeide,  
tot zijn krachten bezweken waren.

Verscheidene jaren is hij nog thuis geweest,  
uitgeput en aangetast door het stof van de mijn;  
daar heeft hij zijn lijden gedragen met kloek-  
moedigheid en met stille dankbaarheid voor hen  
die hem hielpen en verzorgden.

Uit onze zorgende handen is hij dan plots weg-  
genomen en is nu „geborgen onder Gods Al-  
machtige hand“.

Met vertrouwen bidden wij tot God „Uw wil  
geschiede“, en bevelen wij de ziel van onze lieve  
Vader bij Hem aan.

**Dierbare echtgenote**, heb dank voor uw kom-  
mer en zorgen. Gaarne ware ik nog wat bij U  
gebleven, maar nu ben ik in de nabijheid van  
God.

**Beste kinderen**, ik dank U voor de warme ge-  
negenheid en liefde, waarmee gij mij omringde.  
Met dezelfde liefde vinden wij elkander terug.

Mevrouw Alfons ROMAN, geboren Mathilde MEERSCHOUT,  
zijn echtgenote;

Heer en Mevrouw Frans ROMAN-DHONDT en zoon Franky,

Heer en Mevrouw Armand ROMAN-LION,

Heer en Mevrouw Clement ROMAN-VAN DE SIJPE,

Jongeheer Marc ROMAN, zijn kinderen en kleinkind;

De families ROMAN, MEERSCHOUT, DE CUBBER, KWEMBEKE.

Danken U van harte voor de blijken van  
deelneming en gebeden in hun rouw.