

Geloofd zij Jezus Kristus.



**WIJ VRAGEN EEN VURIG GEBED VOOR
MEVROUW**

ALPHONSINE ROMAN

echtgenote van de Heer

CAMILLE BAUWENS

geboren te Nederbrakel op 18 februari 1903 en
er godvruchtig overleden op 10 september 1965,
gezalfd met het H. Oliesel in extremis.

Voor de eeuwige raadsbesluiten van de Vader
in de hemel buigen wij ootmoedig het hoofd
en zeggen wij eerbiedig: "Heer, Uw Wil ge-
schiede en niet de onze".

Hard is de slag van een plots en onverwacht
afscheid. Voor hen die niet geloven in God, onze
Heer en Meester, is het akelig en ondraagbaar.
Voor diegene echter, die geloven en betrouwen
op de barmhartige goedheid van God, blijft het
zeker een groot verdriet, maar dit verdriet is
niet ontoestbaar wanneer men weet dat God
barmhartig is.

Duurbare echtgenoot, kinderen en kleinkinde-
ren, ik had nog enkele jaren bij u kunnen zijn ;
maar God heeft het anders gewild, onderwerp u
aan zijn H. Wil. Schenkt mij de steun en de
troost van uw gebed in uw zondagmissen, dat
zal uw grootste blijk van dankbaarheid zijn te-
genover uw moeder.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust !



De families ROMAN, SADOINE, HOEBEKE,
BAUWENS en VAN DER SCHUEREN,

DANKEN U

voor Uw deelneming in rouw en gebeden.