

† BID VOOR DE ZIEL
van
Mevrouw Alida ROMAN

Weduwe van
Mijnheer Gustaaf HERPELINCK

geboren te Schorisse, de 20 juli 1889 en godvruchtig overleden te Bevere (Oud.), de 4 juni 1961, gesterkt door het H. Oliesel «in extremis».

Bij het plotse heengaan van haar, die ons dierbaar is, rest ons als voornaamste troost de stichtelijke nagedachtenis aan het schone leven van de overledene.

Zo is deze voorbeeldige huisvrouw en bezorgde moeder wel plots van ons verscheiden, maar voor haar naastbestaanden zal zij in liefdevolle herinnering verder leven, want zij was slechts bekommerd om de haren, om haar gezin. Met een bewonderenswaardige moed en volledige zelfverlochening doorstond ze de talrijke beproevingen, die haar leven van jongsaf kenmerkten. Gesterkt door een diep christelijke overtuiging droeg ze gelaten haar lot en onbaatzuchtig getroostte ze zich de zwaarste opofferingen om hare kinderen, welke ze alle vurig liefhad, als kinderen van God op te voeden. Zij ging hen voor in vroom en gelovig vertrouwen in de Heer. Hoe betrouwvol zagen wij haar niet nog onlangs de noveen aan de kapel van O. L. Vrouw meebidden. Was zij niet de laatste eerste vrijdag, twee dagen vóór haar dood, niet in de Kerk, zoals naar gewoonte, om in een stichtelijke biecht en H. Communie de kracht te putten, onderworpen aan Gods Heilige Wil, tot het dragen van de kruisen van dit aardse leven ?

Mijn geliefde kinderen, God roept mij tot Zich. Wat dank ik U voor alles wat uw goed hart U ingaf te mijnen opzichte en om de mooie jaren hier samen met U doorgebracht. Uw geloof zal uw troost zijn. Volhardt in het goede zodat wij allen weder verenigd worden in het eeuwig hiernamaals. Bidt voor mij. En gij, dierbare familieleden, geburen en kennissen, weest mij ook in uwe gebeden indachtig.

De Heer en Mevrouw Norbert ROELANDT-HERPELINCK en kinderen ;

Mevrouw Weduwe Maurice DE GALAN-HERPELINCK en kinderen ;

De Heer en Mevrouw Albert SOLEMÉ-HERPELINCK en kinderen ;

De Heer en Mevrouw Frans VAN ACHTER-HERPELINCK en kind ;

De familieën ROMAN, PORTOIS, HERPELINCK en DE COUVREUR ;

danken voor de blijken van deelneming in rouw en gebeden.