



Dankbare herinnering aan

DE HEER

André ROMAN

Geboren te Nederbrakel op 25 augustus 1924
en thuis godvruchtig overleden op 29 november
1992.

Echtgenoot van :

Simonne DESTERKE

Papa van :

Katelijne ROMAN

Dany en Geertrui BERCKMANS - ROMAN

Opa van :

Michael, Eva en Ruben

Rouwl. Arm. Marroyen, Brakel - 055/42.26.08
Drukk. Hans Maginet, Zottegem - 0961/60.74.96

Opa,

*Je was de liefste opa
van de hele wereld.*

Je prachtige tuin was ons speelparadijs.

Wij hadden een klimboom.

*Je maakte wagens van hout
die echt konden rijden.*

Je kon alles herstellen.

Je was zo sterk, zo goed.

Je leerde ons het bos kennen,

Je kende elke boom, elk blad.

Je had zoveel eerbied voor de natuur :

leder plantje, ledere vrucht, ieder dier

maakte jou dankbaar

om Gods wonderlijke schepping.

Je was zo'n diepgelovig mens.

Je was één van die zeldzame

"zulveren van hart".

*Je was gelukkig met de meest
eenvoudige dingen.*

Je was liefde, warmte, gezelligheid.

Je vroeg nooit iets voor jezelf.

Je gaf alleen maar.

Je gaf alles, je gaf jezelf.

Bedankt, opa,

laat ons worden zoals jij.

Je blijft de liefste opa

van de hele wereld.

Michael, Eva en Ruben.