

Kom, Heer, en wacht niet langer.



BID VOOR DE ZIEL VAN
Mijnheer ARTHUR ROMAN

geboren te St-Maria-Horebeke de 22 september 1875
en er godvruchtig overleden
de 7 december 1959

Ieder dag bad hij de paternoster. Ieder zondag was hij in de vroegmis, en zoals 't past en getuigt van vroomheid, volgde hij, in zijn gebedenboekje het H. Misoffer.

Hij was behulpzaam, zorgzaam en hield alles proper en vruchtbaar. 't Deed hem hartzeer wanneer hij, zijn bedrijvigheid in hof en tuin niet meer ten volle kon beoefenen. En toch zocht hij nog bezigheid.

Aan dat leven van gebed en werk kwam een einde, onverwachts ja, doch Arthur was voorbereid en 't is een troost voor zijn duurbaren te mogen denken aan Christus' woord : « Wie in Mij gelooft, zal eeuwig leven ». Daarbij : een kind van Maria, gaat niet verloren.

Beminde Broeders, Zusters, Neven en Nichten en Familieleden ik ga U voor bij ons aller Schepper en Vader. Ik weet dat gij voor mij zult bidden. Ik dank U ervoor, alsmede voor uw bezorgdheid en genegenheid. U, Zuster, bruid des Heren gedenk mijner in uw H. Missen en Kommunie. Tot weerziens hierna maals.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust
Moeder Maria wees ook voor hem : Poort des Hemels.

R. I. P.

St-Maria-Horebeke druk. De Glippele



Zeer getroffen door Uw blijken van
diep christelijk medevoelen bieden U
hiervoor hun welgemeende dank.

De familiën ROMAN en
DE BIE.