

Geloofd zij Jezus-Kristus ! Amen.

† BID VOOR DE ZIEL †

van

CAMILLA ROMAN

weduwe van

Alfons VAN DER BRUGGEN

en van

Emiel ROMEYNS

geboren te Nederbrakel, de 7 Augustus 1905 en
er godvruchtig overleden, de 18 Juli 1948,
voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden.

Hoe droevig is het zo vroeg te moeten sterven als men er voor zijn huisgezin nog zo nodig is! Na maandenlange kwelling, door een ongeneeslijke ziekte, werd zij, nog in den bloei van het leven, weggerukt, dan, wanneer zij voorzeker verlangde nog vele jaren voor haar kinderen te mogen zorgen.

Heer, ik heb grote pijnen geleden in mijn lichaam, en angstige nachten doorstaan, maar ik heb alles uit liefde tot U verdragen. Daarom, o Heer, nu ik voor U sta om geoordeeld te worden, wees mijner genadig en heb medelijden met mij terwille van uw grote barmhertigheid.

Duurbare kinderen, het is pijnlijk voor uw Moeder U zó te moeten achterlaten. Doch het is tenslotte Gods heilige Wil. Moge God, die goed is voor alle mensen, u in andere mensen weergeven wat gij in uw moeder verloren hebt. Blijft braaf en gehoorzaam... Bidt veel en vergeet vooral uw moeder en ook uw vader niet in uw gebeden, in de H. Mis, in de H. Communie.

Duurbare Bloedverwanten, en vooral gij die zoveel voor mij gedaan hebt... ik kan U niet genoeg bedanken voor al de hulp en de troost die gij mij hebt verleend. Moge God er U om lonen... en moge ieder van mijn kinderen onder u iemand vinden die goed is en er zorg voor draagt. Dat is mijn laatste wens en die gedachte, die hoop alleen kan mij geruststellen.

H. Hart van Jezus, vol van goedheid en liefde, ontferm U onzer.

Jezus, Maria, Jozef.

Mijnheer Albert VAN DER BRUGGEN-ROELANDT en kind ;
Mijnheer Gilbert VAN DER BRUGGEN ;
Mijnheer René VAN DER BRUGGEN ;
Mijnheer Roger VAN DER BRUGGEN ;
Mijnheer Clement ROMEYNS ;
De familiën ROMAN, VAN DER BRUGGEN en ROMEYNS,

BEDANKEN.

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbr.