

Hoe aangenaam is het te sterven als men wel geleefd heeft



Zalige gedachtenis van
MEVROUW

CLEMENTIA ROMAN

Weduwe van Mijnheer Victor Haegeman
Lid van alle christene genootschappen

Geboren te Nederbrakel, de 10 December 1868
en godvruchtig overleden te Strijpen,

op 3 Februari 1949,

voorzien van de H. Sacramenten der stervenden en den pauselijken zegen in «articulo mortis»

Zij was de kloekmoedige vrouw die verdient gezocht te worden tot de uiteinden der aarde.

De vrees des Heren geleidde haar van hare kindsheid af. De Wet van God vervulde haar met wijsheid en verstand.

Met zorg, vóór het morgen was, tot den laten avond, bewaakte zij den omgang van haar huis, en at haar brood in ledigheid niet.

In een gezegenden ouderdom en uitgeput van krachten, is zij zachtjes in den Heer ontslapen, om de kroon van glorie te gaan ontvangen die God beloofd heeft aan dezen die hem beminnen.

Met bittere tranen bewenen wij het afsterven van onze dierbare moeder maar wij bewaren in ons hart de zoete gedachtenis van hare deugden en de vaste hoop van haar weer te zien in den hemel.

Bemide Kinderen en Kleinkinderen, mijn vreugde en mijn kroon, blijft standvastig in den Heer, helpt en bemint malkander en dat de Goede God U belone voor de gedurige zorgen die gij u voor mij hebt opgelegd. Vergeet mij niet in uwe gebeden en goede werken.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen in U

300 d.

○ Maria mijne moeder bid voor mij 100 d.

De familiën ROMAN, DE MIL, en BERNAEYGE bedanken u heden voor de blijken van deelneming hun betoond bij het afsterven

van

MEVROUW

CLEMENTIA ROMAN

Drukk. « De Beiaard » Sottegem